

De bekendste BR-er *en de Prinses van Sezuan*

Het is vandaag 14 Maart en er is een Bekende Rotterdammer jarig. Een *BR-er*. Een woord waarover je tong struikelt. Pijnlijk. En dat terwijl de persoon in kwestie óók nog eens de Bekendste aller BR-ers is! Wereldwijd bekend!

Ik ga Hem feliciteren.

Maar wat moet je deze BR-er geven? Een boek kan niet. Hij leest niet. *Never* nooit. Wel houdt hij erg van bananen. Ik heb dan ook aan een bananentaart gedacht, maar die blijkt niet te krijgen... *Banketbakkers van R. maak een eind aan deze ernstige misstand...* Wel de bananenvlaai. Maar die nep-vlaai is mij, Limburger van origine, een gruwel. Als varkensvlees voor een moslim. *Er groeien geen bananebomen in Limburg!* Ik zie niet in hoe een foute vlaai kan bijdragen aan de feestvreugde! Wat dan wel? Daarover zo meteen.

En... wie mag die BR-er dan wel zijn ?

Pim Fortuyn en Jules Deelder niet, want die zijn overleden. Erasmus evenmin. Die was Pim & Jules op dat punt al jaren voor.

Een van oud-burgemeesters? In hun tijd het gezicht van de stad, dus welhaast per definitie Bekende Rotterdammer? Bram Peper? Nee, die is het niet. Ivo Opstelten? Nee. De huidige burgemeester Ahmed Aboutaleb. Nee, ook niet.

De Bekendste Rotterdammer van Rotterdam resideert momenteel ...in Blijdorp. En rondom zijn residentie blijkt een prachtige tuin aangelegd, vol dieren, vogels en vissen (en vlinders !) van vaak hoogst exotische snit. Het lijkt daar wel het Aards Paradijs. Met dien verstande dat al die prachtige wezens *gevangen* zitten, dat wel. Zo niet, dan waren al die exotische vogels subiet gevlogen! En alle dieren er achter aan!

Dan zou het zomaar kunnen dat er, net als op de dag van het Bombardement ... zebra's zouden opdraven bij het Centraal Station. Als ze dat heden zouden doen, keurig het asfalt overstekend, dus via de officiële oversteekplaatsen , dan zou dat memorabele zwart- wit- fotografie opleveren. Zebra op Zebra... Maar dit terzijde.

Zebra ¹

Een zebra vlucht door de straten
Hij komt van opzij van het Centraal station

Het is, ei, koerei in de maand van Mei
Het is even voor twee 's middags

Zebra, waarom branden hier de nekken
van giraffen
als op een schilderij van Salvador Dáli?

Geen antwoord

Ach, hij is maar een zebra
geen weet van het onheil van de dood

Want waar moet hij heen
met zijn zwart-wit verstand

- a) naar Hiroshima
- b) naar Tsjernobyl
- c) naar de Gazastrook?

Hij geeft het op
Hij troost zijn dorst met een knipperbol
uit de Jaren Vijftig

en laat over zich lopen.

Het is Bokito!

Bokito is Onze Jarige! De zilverruggorilla! .
Door Rotterdamhaters - ja, die zijn er! – wordt hij weggezet als de Oer-
RotterdammerT, de Rotterdammer- met-het-korte-lontje.
Maar dat is niet terecht.

Zilverruggorilla's zijn schuwe dieren, die vrijwel onzichtbaar plegen te leven onder een dicht bladerdak in het oerwoud op de flanken van de Kilimanjaro. En uitgerekend een exemplaar van deze schuwe zoogdiersoort, werd dagelijks urenlang blootgesteld in Diergaarde Blijdorp aan de blik van het publiek. Die mensaap-van-de-droevige figuur zat dan ook meestal met de rug naar de bezoekers. Zo heb ik zelf vaak genoeg kunnen constateren.

Onze zilverruggorilla voelde zich in Blijdorp in het binnenverblijf duidelijk continu bespied en kon daar niet tegen. Net zo min als die andere primate, de Mens, dat kan.

De *Homo sapiens* heeft - en niet voor niets! - het recht op privacy. Maar Bokito is máár een dier. En dieren zijn in hoge mate rechteloos. Het simpele dualistische systeem van ons recht: als je geen persoon bent, dan ben je een zaak, schiet wat dieren betreft schromelijk te kort.

Zeker, dieren genieten enige bescherming van de wet Gezondheid en Welzijn Dieren, maar een eigen rechtspositie bezitten zij niet. Er zijn geen Dierenrechten zoals er Mensenrechten zijn.

En toen... sprong hij, King Kong Bokito, over de gracht van het buitenverblijf, waarover hij zogenaamd niet kon springen. En greep de 51-jarig vrouw, die dacht, dat zij een speciale (liefdes)band met hem had.

Was woll das Weib? Das Weib woll ein Gorilla...

Volgens gedragsbiologe Wineke Schoo van Burgers'Zoo in Arnhem, was wat Bokito met de vrouw deed, bijten en meeslepen, normaal gedrag tegen vrouwtjes die zich niet onderwerpen.

Bij gorillavrouwtjes zijn de gevolgen echter niet zo erg als bij een mensenvrouwtje. omdat hun huid veel dikker en hun botstructuur veel steviger is. De forse beschadiging van het mensenvrouwtje was dan ook geheel onopzettelijk. Het zou ook evolutionair niet zo slim zijn om een potentieel harem vrouwtje zo te beschadigen.

Bovendien zijn gorilla's onder normale omstandigheden uiterst vreedzame wezens, aantoonbaar vreedzamer dan chimpansees en orang-oetans. Maar dát zijn twee mensaapsoorten, die er heel wat vreedzamer uit zien. De gorilla heeft nu eenmaal zijn Lombroso-uiteindelijk niet mee.

Blijdorp nam de nodige maatregelen om er voor te zorgen dat Bokito niet nog eens zou ontsnappen. Zijn verblijf werd 'Bokito- proof' gemaakt.

'Bokito- proof' werd vervolgens gekozen tot het woord van het jaar 2007...

Beste Bokito, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Mijn cadeau aan je is ...onderstaand gedicht. Ik wilde het je persoonlijk in je verblijf komen voorlezen, maar de directie van Blijdorp leek dat niet zo'n goed idee. Je moet het dus op het internet opklikken, al dan niet met behulp van je oppasser.

Bokito en de Prinses van Sezuan

een houtsnede op goudsatijn

Blijdorp in de winter
Kraanvogels baltsen in de sneeuw
de Chinese gnoe, zeldzaam in Europese Zoo's
klautert de wit getooide jonk van haar rots op

Jasmijnthee drink je in de Rivièreahal
zwoel domicilie van reptielen, amfibieën
& Draken

Thuis ligt zij naakt op bed, Ji –Ji
je concubine uit het Jade Rijk
Zij leest Laotius (Lao tse)
(of is het Tsjoeang tse , de vlinderfilosoof...?)

Haar getatoeëerde schoot
open
als op een Verboden prent
in de Verboden
tuin
in de Verboden Stad

Ji-Ji, Prinses van Sezuan
hoe lang al is je lieve matgouden lijfje
no go –area voor mij

Sinds de uitbraak van Bokito
de zilverruggorilla
de Oerwoud-gentleman

de Zeer Beminnelijke?!